

PASTOOR LIPS PLANTSOEN.

25 jaar geleden verhuisde de praktijk van onze gewaardeerde huisarts dokter Leseman van de st. Elisabethstraat naar het Pastoor Lips Plantsoen. Zelf heeft 'Sjefke' dit niet meer meegemaakt want hij gaf zijn praktijk door aan dokter Willemsen. Een jaar eerder had hij afscheid genomen als huisarts.

In 1991 begonnen de werkzaamheden om van een heel groot weiland het Pastoor Lips Plantsoen te maken. Op foto 1 ziet u dit weiland dat zich uitstrekte tot aan de groenstrook van de A27. Op deze plaats staat nu links de Huisartsen praktijk en rechts de Campus. Foto 2: Het college en de gemeenteraad waren aanwezig. v.l.n.r. Piet Slabber, correspondent van Het Altenanieuws in gesprek met wethouder Nico Sanner, in het midden burgemeester Hellegers en daar achter nog net zichtbaar Loco burgemeester Nico (Kootje) Staal, derde van rechts Piet Weterings gemeenteraadslid. Foto 3: de wethouders Nico Sanner en Nico Staal plaatsen het infobord. Foto 4: De laatste knotwilgen van het Laantje van van Vugt moesten er aan geloven. Foto 5: Aanleg van de straat "Het Pastoor Lips Plantsoen" gezien richting Chinees restaurant 'Lotus'. Waar de buizen liggen is nu de huisartsen praktijk, Op foto 6 zien we Piet Oomes assistentie verlenen aan burgemeester Hellegers bij het leggen van de 1^{ste} buis. Begin volgend jaar verhuist de huisartsen praktijk van dr. Buskens/Blom naar de Buitendijk, naar het complex Biesboschzicht. Hoe snel kan alles gaan. Wat niet snel genoeg gaat is het plaatsen van de foto, s op onze Facebook pagina en onze website: www.archiefkringhank.nl 17 juli 2017

Een kleine berekening leert ons dat als we in dit tempo doorgaan dat pas ergens over 60 jaar alle foto' s te zien zijn geweest!!! We doen ons best.

