

VITA NOVA BLIJFT EEN BEGRIP IN HANK.

Soms heb je wel eens van die foto's waar je heel lang naar moet kijken en dan steeds weer andere details ontdekt. Deze prachtige luchtfoto is genomen begin jaren '80 t.b.v. een promotiefolder van de Vita Nova. En er is werkelijk van alles op te zien. Allereerst natuurlijk het klooster. Geopend op 29 september in 1897. De eerste 5 zusters arriveren dan in Hank en de bevolking is er erg blij mee getuige de vele vlaggen aan de huizen die hun een hartelijk welkom toe wuifden. De officiële naam van de congregatie is Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid met als hoofdlocatie in Tilburg. Vooralsnog houden de zusters zich bezig met een naaischool en een bewaarschool. De naaischool voor ziet in die tijd in een grote behoefte. Immers de broeken en overalls van de hardwerkende Biesbosch mannen versleten snel door hun ruwe arbeid met wilgen en riet, maar ook de kleren van de kinderen werden versteld tot men zag dat er geen plaatsje meer over was voor herstel en dan pas werd het weggegooid. Nieuwe kleren kopen was geen optie, er was gewoon geen geld. Eenmaal ingeburgerd begonnen de zusters die toen al met 19 in getal waren aan een lagere school voor meisjes, ook kwam er nog een kleine huishoud en kookschool bij. Precies de behoefte waar Hank zo om verlegen zat. Alom werden de zusters dan ook gewaardeerd. Ze kregen op de 1ste verdieping een prachtige mooie eigen kapel en als de pastoor of kapelaan er geen dienst kon doen dan waren de eerste 2 rijen banken in de kerk gereserveerd voor de zusters. Uit respect nam hier dan ook niemand plaats. Om het klooster financieel gezond te houden ging men kamers verhuren en nam men wees en schipperskinderen onder hun hoede. In 1955 waren er zelfs 12 bejaarden inwoners. Toen het onderwijs strengere eisen ging stellen konden de zusters hieraan niet meer voldoen en het bouwen van de Bolderik in de st. Elisabethstraat was in feite de doodsteek van het verblijf van de zusters in Hank. Op 1 januari 1961 werd het klooster dan ook definitief gesloten. Tot 1963 heeft het leeg gestaan en was er veel vandalisme te bespeuren. Men ging er immers van uit dat het gehele complex gesloopt zou worden. In 1963 dient zich echter een gegadigde aan die het complex gaat huren. Het was een lucratieve handel in lekkere geurtjes. Zijn sterke kant was dat hij de geurtjes maakte van Biesbosch water. Hiervoor werd voor het klooster een vijver aangelegd. Maar toen bleek dat de geurtjes wel erg veel aangelengd werden met Biesbosch water en hiermee ook de landelijke pers bereikte was het snel gedaan met de lekkere geurtjes uit de fabriek in Hank. In 1966 kocht drukkerij Vita Nova het complex en begon er voor Hankse begrippen een van de grootste ansichtkaarten drukkerij van Nederland. Alles floreerde en heel veel werknemers uit Schiedam die mee over waren gekomen voelden zich al snel thuis in de Hankse gemeenschap. Vita Nova werd de grootste werkgever van Hank. De tijd van computers gooide echter roet in het eten en er was slechts weinig voor nodig of Vita Nova moest gaan reorganiseren. Het verhuisde uit nood naar Breda waar het enkele jaren later ook geen bestaansrecht meer had.

Terug naar de foto: Links het losse gebouw naast het klooster was de garage en stalling voor de rijtuigen en paarden. Goed te zien is nog de vijver die in 1964 werd aangelegd. Onder in beeld de twee karakteristiek huisjes met vroeger een Franse kap. In het eerste woonde bij het nemen van de foto de familie van Dortmund in het tweede de familie Meijers. Nu wonen er de familie Heijmans en Riel. Het huisje van de familie Meijers werd in 1995 gesloopt. Goed te zien is dat het ene huisje twee verschillende kleuren dakpannen heeft. Ja zo net na de oorlog moest je niet kieskeurig zijn, want naast voedsel waren dakpannen de tweede behoefte in Nederland. Veel plezier bij het speuren van details op deze prachtige luchtfoto. Foto: Erik Riel en Archief*Kring Hank.

