

## MARKANTE PERSONEN VAN ONS DORP. (deel 1)

Laten we de computer van ons Archief zoeken op 'Markante Personen' van ons dorp dan komen er veel voorbij. Mensen die wat betekenen hebben voor onze samenleving. Het komende jaar gaan we meer van deze "markante personen" uit ons archief halen. Want je kan alles wel bewaren maar als niemand het ziet heeft het weinig effect. Daarom gaan we door met het tonen van al die unieke foto's die wij in ons archief hebben. Kijk ook eens naar onze website [www.archiefkringhank.nl](http://www.archiefkringhank.nl) dan kan je uren bezig zijn met de wortels van de geschiedenis van ons dorp. Klik dan gelijk aan 'kaartjes bestellen voor het 3de Hankse Liedjes Festival' want de 'stille verkoop' loopt buiten verwachting.

Ditmaal als markante personen: Nico Staal, landarbeider, ophaler van huisvuil, oliehandel, maar vooral bekend om zijn sociale eigenschappen. Zo was hij jarenlang gemeenteraadslid, wethouder en vooral bijna een jaar lang burgemeester van Hank en Dussen. Hij deed het toch maar!

Dokter Leseman. De laatste echte dorpsdokter van Hank (misschien wel van Nederland). Samen met zijn vrouw runde hij zijn praktijk en apotheek. Waar is de tijd gebleven dat in de st. Elisabethstraat een kast stond waar je 's avonds na vijf uur je medicijnen uit kon halen. Hoe zo privacy? Er werd nog niet over nagedacht, het was gewoon, het hoorde bij die tijd.

Met Sjefke en Kootje komt nog steeds bij velen een glimlach op het gezicht.

Foto's: Collectie Jac van den Oort

