

EN DAAR GINGEN ZE...
EN DAAR HANGEN ZE.....

De jaren '50-'60- en '70 waren de jaren van wederopbouw. Ook het sociale leven kwam weer op gang na die verschrikkelijke oorlog en watersnood. Onze ouderen van toen kwamen nauwelijks uit hun dorp vandaan. Hooguit eens in een half jaar naar de stad Breda, want een winkelcentrum in Oosterhout was er toen nog niet. Maar naarmate de moderne tijd vorderde werden ook deze ouderen opgestuwd in de welvaart der volkeren. Televisie? In 1955 stonden er 5 televisie toestellen in Hank, vooral in de café' s. In 1965 waren de daken al vergeven van de televisie masten. Gas kruiken en peterolie stellen, met daarop de wasketels, werden vervangen door: eerst mijngas uit Limburg en later door gas uit Groningen. Ja voor sommige kwam zelfs een auto in het verschiep. De houten elektriciteit masten (sèespaolen = seinpalen) werden vervangen door ondergrondse kabels, ja er kwam zelfs een ijzeren vuilnisemmer met deksel. Nico Staal haalde toen nog steeds het vuilnis op met kar en paard dat klaar stond in oude wasketels. Later werd de wasketel en vuilnisemmer vervangen door plastic vuilniszakken, die keurig op de dag van ophalen aan straat werden gezet. Hierna waren we weer tevreden met moderne kliko' s. En nu? We zijn weer 30 jaar terug in de tijd gegaan want weer hangen er plastic zakken in het straatbeeld. Met dien verstande dat ze er nu elke dag hangen, terwijl 30 jaar geleden de vuilniszak gedisciplineerd op de dag van ophalen aan straat werd gezet . De dag van ophalen is totaal vervaagd en velen houden er zich niet aan. Wellicht toch maar terug naar de goede oude tijd met Nico Staal? Nee de oudjes van toen gingen ontspannen een dag weg, ze wisten immers bij thuiskomst dat de fanfare ze stond op te wachten in plaats van een hoop plastic. En de gemeenteraad? Die praat er over.

Bij de foto' s: Nico Staal met paard en wagen waar hij ook het vuil mee ophaalde. Nico en zoon bij het graven van het graf van Pater Heijmans in de " pastoorsheuvel " . Piet Staal en zuster Francesco kijken toe. Op de andere foto' s het uitstapje van onze over (groot) ouders in 1977 georganiseerd door? jawel De Sojo. Herkent u onze over(groot)ouders? Binnenkort op onze website: Het leven van Nico Staal, een veelzijdig man. Van boerenknecht, tot het ophalen van vuilnis, van gemeenteraadslid tot Loco burgemeester. Van voorzitter van de fanfare tot ambtenaar van de burgerlijke stand en Nicolaas Olie met carnaval. Zie: www.archiefkringhank.nl

Foto' s: Archief*Kring Hank.

